

## Klimweekend Durnal

Op 21 en 22 juni was het tweede 50-plus klimweekend. In het weekend hebben we geklommen in Durnal in België. Zoals gebruikelijk hebben we gekampeerd op camping Du Bock in Purnode.

Door blessures waren er in de laatste week een aantal afmeldingen waardoor de groep iets kleiner was. Uiteindelijk waren we met 19 personen. Dat is toch nog een respectabel aantal. Tijdens het weekend mochten we 2 nieuwe instructeurs welkom heten.

Al een aantal klimweekenden wordt er in het weekend een workshop gegeven om de kennis en kunde van de klimmers op een hoger niveau te brengen. Dit keer was de workshop gericht op de touwcommando's. Onder leiding van een instructeur zijn alle belangrijke touwcommando's weer opgefrist. Ook is er aandacht besteed aan het klimmen zonder gesproken commando's in single-pitch routes. Commando's kunnen prima vervangen worden door gebaren. Lekker rustig aan de rotsen.

Het weer in het weekend was uitzonderlijk goed. Beide dagen waren zeer zonnig. De temperatuur was op zaterdag boven de 25 °C. Op zondag zou de temperatuur rond de 30 °C zijn. In overleg is besloten om een uur eerder te gaan klimmen. We stonden dus al om 9.00 uur bij de rotsen.

Een vast onderdeel van een klimweekend is de 'niet maaltijd vervangende' borrel op zaterdagavond. Door het mooie weer en de gezelligheid was het ook dit weekend weer een succes. Aansluitend aan de borrel kon er nog gebarbecued worden. Natuurlijk was er ook dit weekend een kampvuur en konden we rond het vuur nog wat sterke klimverhalen met elkaar doornemen.

Zoals al vermeld zijn we i.v.m. de warmte zondag een uur eerder naar de rotsen gegaan. Om 14.00 werd het te warm om te klimmen en zijn we gestopt. Een deel van de groep heeft het weekend afgesloten met een drankje in Spontin. We kunnen terugkijken op een zeer geslaagd weekend.

Harm Jansen